

## Nieuwsbrief mei 2019.

Beste Sim collega's,



Bij het zien van deze foto zullen de meeste van ons zich afvragen waar deze twee piloten zo aandachtig naar aan het kijken zijn. Zien ze een hele wolk vogels....? Zien ze een heel squadron jets op zich afkomen....? De oplossing is heel eenvoudig, ze kijken naar de ledenlijst en zien dat we dertig leden hebben, waardoor wij dus vanaf nu een wachtlijst hebben.



Ons laatste nieuwe lid is Math Janssen waarmee de lijst is volgeboekt.

Inmiddels is de Boeing 737 langzaam aan het herrijzen en kunnen we er redelijk mee vliegen.



Dank zij de inspanningen van Jan Jongen en niet te vergeten Henk Jas gaat het iedere week een stukje beter met de cockpit.



Jan Jongen is inmiddels weer gestart met de cursus Boeing. Een aantal leden heeft zich voor deze cursus ingeschreven. Vervolgens ploft er bij iedereen een aantal lessen in de mailbox waarop de leden zich de tanden kunnen stukbijten en uiteindelijk in de cockpit het geleerde onder supervisie van Jan in de praktijk kunnen brengen.



Sommige leden kruipen al onder de tafel omdat ze alles van de grond af aan willen leren en anderen blijven cool op hun stoel zitten.



Henk J. die na het sleutelwerk aan de Boeing even een momentje voor zich zelf pakt.



Ook de nieuwkomers worden door onze oudere leden goed opgevangen en ingewijd in de hectiek van het vliegen.



Soms is het dan ook nodig om de inwendige mens te versterken zoals een onzer leden met een blijde glimlach laat zien. Hup Funs!



Laten we ook even stil staan bij het werk van onze flight engineers. Hier is best veel denkwerk nodig gezien de uitdrukking op het gezicht van Jan S.



Als uiteindelijk de zaken goed draaien dan zien we ook weer lachende gezichten.



Beste mensen, nu even een serieus gesprekje. Op de foto zien we onze Siegfried heel goed bezig met het schoonmaken van onze spullen.

Wil iedereen er opletten dat bij binnenkomst de buitendeur weer dicht moet zijn, Hij stond al een paar keer open, waardoor vreemde mensen zo naar binnen kunnen lopen.



Afgelopen zaterdag heb ik even een opname gemaakt van ons koffiemachientje.

Harrie heeft mij hierop attent gemaakt en ik ben het roerend met hem eens. Hetzelfde geldt nogmaals voor het opruimen van je bekertje of blikje als je weggaat

Bekijk de foto eens goed en je zult het met mij eens zijn dat dit niet hoeft. (Denk aan eventuele schimmels)



Als wij nu eens allemaal af en toe de machine even schoonmaken als je ziet dat hij vies is, dan kunnen we op de volgende club dag met een gerust hart een kopje koffiedrinken.



Wist u .....



.....dat Joost liever liggend dan zittend vliegt?

.....dat dit waarschijnlijk ligt aan zijn korte beentjes?

.....dat hij anders de pedalen niet kan bedienen?

.....dat Nick een nieuwe baan als buschauffeur heeft bij Arriva?

.....dat wij hem veel succes wensen in zijn loopbaan?

.....dat onze club steeds zijn apparatuur aan het uitbreiden is?



.....dat deze saitek panels al op twee computers zijn aangesloten?

.....dat het strakke kastje er omheen door Jan S. gemaakt is?

.....dat ik iedereen nog een fijn weekend wens.

Groet

Henk Blösser

Secretaris

Flying Armchair Association

E-mail: [hblosser70@gmail.com](mailto:hblosser70@gmail.com)

Mobiel: 06-21564128

